



**Ik voel me ellendig.
Ik heb pijn,
maar er is niks aan te doen!
Ik moet er mee leren leven.**

Tekening: Chaos Theory

Fractal Art by Vicky Brago-Mitchell

Als de titel van deze tekst je overtuiging is, dan houdt het op.
Als jij niet de mogelijkheid openlaat dat verbetering, verandering en zelfs totale genezing enigszins mogelijk is, dan maak je je eigen waarheid waar.
Als jij denkt geen enkele invloed te hebben, dan zul jij ook geen invloed hebben. Als jij denkt geen enkele keuze te hebben, dan zul jij geen keuze hebben.

Heb je twijfels?

Wil je toch hopen op verbetering, verandering, genezing en verlichting?

De weg zal vast niet makkelijk zijn, maar zie het niet als onmogelijk,

Want dan laat je alle kansen liggen

Wonderen geschieden, maar misschien wil je de wonderen ook een handje helpen zich te laten zien.

Dan is wellicht de tekst 'Jemig, wat zit het tegen' iets voor je om te lezen en ook de tekst '(doem)denken of dromen'. Beide boekjes zijn gratis te downloaden op www.delenmetanderen.nl

En hoop ik dat de titel van dit boekje voor jou geen waarheid hoeft te zijn of blijven!

Tekst gratis te downloaden op www.delenmetanderen.nl
Meepraten of schrijven? info@delenmetanderen.nl