



**Het zit in de familie. Dan is er verder niets aan te doen.**

**Of misschien toch?**

Er heerst een nieuwe zienswijze op genezen.

In die reguliere ziekenzorg groeit het aantal ongeneselijk en chronisch klachten enorm en zeggen daarmee, dat er niet vanaf te komen is.

In de voorgaande jaren – het vissentijdperk – werd steeds meer verantwoordelijkheid afgeschoven. Slachtofferschap, Schuldenaren, Machtshebbers, Rijk, Arm zijn veel gevoelde energie, ook nu nog in de overgangperiode. Daarbij hoort geen verantwoording nemen voor de dingen die op ons pad komen. We kunnen er niets aan doen. Het overkomt ons. Gelaten geven we het uit handen. Aan de overheid, aan de medische wetenschap, aan de natuur. We vechten voor beterschap, maar dat vechten bestaat toch vooral uit anderen permissie geven om te doen, wat zij denken wat moet gebeuren.

Uiteraard overkomen ons een aantal zaken, waar we geen directe invloed op hebben. Maar hoe we collectief in het leven staan, daarmee kunnen we wel richting geven aan wat ons gaat overkomen. Op menige oorlog hebben we als collectief gereageerd, waardoor een andere oorlog geschapen wordt. En we leren er nog niet erg van, want we blijven veelal hetzelfde reageren.

**Gelukkig gaan er ook andere stemmen op.** Nog niet door iedereen omarmt, maar de groep die ermee aan de slag gaat wordt dagelijks groter. We zijn namelijk in een nieuw tijdperk beland – het Waterman tijdperk (Aquarius) – ingeluid in het jaar 2012.

We gaan steeds meer eigen verantwoordelijkheid terugpakken. We zitten nu in een overgangsfase. Steeds meer mensen worden bewust. Hun bewustzijn groeit en daarmee ook het besef van actie = reactie, oorzaak = gevolg EN we hebben zelf invloed op ons leven en onze wereld.

**Zo ook ons enorm vermogen tot zelf genezing.** Wetenschappelijk is al bewezen dat gezonde voeding 60 tot 70 % van alle kankeruitbraak kan worden voorkomen. Helaas wordt dat door de medische industrie nog niet wijd verspreid, omdat dan hun macht en rijkdom in het nauw komt. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. **We zullen steeds meer eigen verantwoordelijkheid terug gaan nemen.** Maar naast voeding is er ook enorm veel genezing te behalen met het handelen naar je hart in plaats van je conformeren naar anderen.

Maar terug naar de titel.

### **Het zit in de familie. Dan is er verder niets aan te doen.**

Hartfalen, maagkanker, allergieën, longziektes, maar ook problemen met knieën, rug en schouders en noem maar op. Veelal nemen we aan, dat kwalen die al generaties lang in de familie heersen, dat daar niet aan te ontkomen is.

Echter er waait ook daar een nieuwe wind. Kwalen zijn uitdagingen van het leven, die een richting willen geven aan ons leven. En als we al generaties niet van richting veranderen, dan blijft een kwaal inderdaad in een familie gehandhaafd.

## **De theorie hierachter:**

Ons lichaam wordt geboren uit een ei en zaadcel en vergaat na de dood. De ziel heeft het eeuwige leven en gaat diverse uitdagingen aan op aarde om te groeien in wijsheid. Tijdens het groeiproces van de foetus kiest een ziel zijn lichaam en daarmee de uitdagingen, die de genen van de verwekkers met zich meebrengen.

## **Uitbannen uit de familie, en een volgende generatie ervan verlossen.**

De uitdagingen, die genetisch bepaald zijn, kunnen dus worden aangegaan door de onderliggende oorzaak aan te pakken. De richtingaanwijzers te volgen i.p.v. blijven vechten.

Meer weten over de genetisch bepaalde uitdagingen in de vorm van mankementen en ziekten? Dan is het boek van Christiane Beerlandt een aanrader 'Sleutel tot zelfbevrijding'. Op de site [www.delenmetanderen.nl](http://www.delenmetanderen.nl) staat een verkorte uitleg van verschillende uitdagingen in de tekst <http://www.delenmetanderen.nl/oorsprong%20holistisch.pdf>

## **Voorkomen is gemakkelijker dan genezen.**

Zeker op het gebied van ziekte is dat een feit. Dus als wij in een vroeg stadium richtingaanwijzers zouden opmerken, dan wordt wellicht groot leed voorkomen. In de boeken van Christiane Beerlandt 'Signaalboeken' worden veel kleine richtingaanwijzers beschreven, die nog niet met ziekte te maken hebben. Hele interessante benadering.

## **En als dit niet waar is?**

De werkwijze in het heden is vooral:

Er wordt een lichamelijk ongemak opgemerkt en we gaan hiermee naar de dokter. Daar komen we in de mallemlen van de medische wetenschap. Wegsnijden, omleggen en medicijnen gebruik, veelal levenslang.

Het zelf genezend vermogen, dat kun je zonder enig risico naast deze wetenschap toepassen, want het zit elkaar niet in de weg. Hoe dan ook, zou het, lijkt mij, fijn zijn als jij er in dit leven gewoon vanaf bent en niet slechts de symptomen onderdrukt (wat we vanuit de medische wetenschap vooral doen). Dan is er zeker al een win-win situatie ontstaan.

**En** als door deze werkelijke genezing op zielsniveau, bepaalde ongemakken voor verdere generaties uit de familie lijn blijft, dan zou dat gewoonweg een prettige bijkomstigheid zijn.