

## De huidige economische realiteit:

### 5% van de mensen bezitten 95% van alle middelen (uitgedrukt in geld)

Gevolg: Deze 5% leggen de grote meerderheid (bevolking) regels op  
De bevolking laat zich gelaten afhankelijk maken en leunen op het systeem  
Hierdoor wordt geen verantwoordelijkheid meer gevoeld voor de samenleving  
De regelgevers houden controle, door lasten verhoging, zodat de bevolking net rond kan komen  
De marketing van deze 5% zorgt voor enorme verleidingen tot meer aankopen  
Nodigt uit tot een ratrace om geld te vergaren of juist totale apathie en handen ophouden  
Het gevoel van schaarste viert hoogtij, het woord 'korting' doet verleiden  
Demotivatie van creativiteit en initiatieven

De ratrace blijkt ook niet zo gezond ; 60,3% dagelijks medicatie nodig om zich gezond te voelen  
Burn-out : 1 op de 5 tot 7 mensen  
Depressie : 1 op de 5 mensen  
Zelfmoord : 5 per dag

## Wat betekent financiële vrijheid voor jou?

Zou jij het werk doen wat je nu doet, als geld geen rol speelt.

Zou je net zoveel werken of zou je anders met je tijd omgaan als geld geen rol speelt?

## Wat zou jij dan doen?

Zolang je voldoening haalt uit je werk heeft werken een heel positief effect op je leven, het vergroot je eigenwaarde en gevoel van geluk.

Geen werk hebben zorgt in veel gevallen voor vermindering van je eigenwaarde en vermindering van het geluksgevoel.

Teveel werken is niet goed en teveel móeten werken al helemaal niet. Beiden gaan op den duur hun tol eisen (ziekte en burnout).

De juiste balans tussen werk en vrije tijd is de sleutel voor een gelukkig bestaan.

## Wat is jouw 'waarom'?

Wat als je nu je inkomen los zou kunnen koppelen van je werk?  
Dus als het geld binnen blijft komen of je nu werkt of niet.  
Je hebt dan de keuze om te werken waar en wanneer jij dat wilt.  
Noem je het dan ook nog werken?  
Of is het dan meer een prettig tijdverdrijf waar je voldoening uit haalt?

Deze vorm van inkomen noemen we passief inkomen.  
Wil je een maandje of twee er tussenuit om te reizen? Geen probleem!  
Je hoeft nergens rekening mee te houden. Het geld blijft toch binnenkomen.

## Maakt een basis-inkomen lui?

De angst die bij velen nu leeft bij een basisinkomen, dat veel werk niet meer gedaan wordt.

Maar dat lijkt mij een ongegronde angst. Dat er nu veel werk blijft liggen en door gastarbeiders worden opgevangen, is ook omdat de beroepen te weinig waarderen, naar de maatstaven die we onszelf in het westen hebben opgelegd. We halen elke handarbeid uit de schoolprogramma's en handarbeid noemen we ongeschoold, terwijl daar veel specifieke vaardigheid voor nodig is. Daarnaast gaan we er prat op, dat we als ouders kunnen zeggen, dat onze kinderen studeren. Maar studeren ze met hun hart, of vooral omdat het de rekeningen gaat betalen? Werken met het hart is in daarin veelal los gelaten. Onder de jongeren onder 30 jaar is uitval door burn-out mede daardoor erg hoog.

Appelsplukken, aspergessteken, in de bouw, automonteur, klussen om het huis, huisvuil ophalen enz enz.  
zullen allemaal onderling geregeld worden, omdat iedereen meer verantwoordelijkheid voelt voor de hele gemeenschap.  
En je kunt elkaar makkelijker helpen als er geen geld geruild of te worden., omdat er geen gebrek aan tijd is.

In het huidige economische systeem is de nadruk komen te liggen op schaarste. Schaarste in geld en schaarste in tijd.  
Als geld geen issue meer is, is er een zee aan tijd, die je graag steekt in je samenleving en anderen.

Want niets doen, maakt niet gelukkig. Voldoening halen uit werk is de weg naar geluk.

## Baan-garantie? Hoe lang nog?

Nu met de Corona Crisis, waarbij we voor acute vertraging van onze economie hebben gekozen, komen veel inkomens in gevaar.

Werknemers voelen zich nu nog veilig, er is een regeling getroffen tot 'in dienst houden' door de kosten bij de werkgever weg te halen.

Maar die werkgever heeft meer vaste kosten dan alleen personeel. Vaste kosten van huisvesting, financiering kunnen wellicht later betaald worden, maar de betalingsplicht blijft.

Met drastisch lage omzetten kan dat niet worden opgebracht.

## Meerdere inkomensbronnen

Je wapenen met een extra inkomens is een goed idee, zodat je niet afhankelijk bent van 1 inkomensbron. Het beste is 5 inkomensbronnen kiezen.

In de wereld van 'het nieuwe werken' kun je al een 1 malige aankoop van 100 euro inkomen werven.

Investerings met een paar % commissie per week is zeker haalbaar.

## Planning maken; wanneer financieel vrij en hoeveel heb je daarvoor nodig.

Ik vertel je er graag meer over en je kunt (online - zoom) presentaties bijwonen.

Ook heb ik me aangesloten bij de groep Fortunators, welke als doelstelling: financiële vrijheid voor iedereen. In een persoonlijk gesprek (kan ook per zoom online) geef jij aan welk bedrag per maand jij wilt bereiken om je financieel vrij te kunnen voelen en wanneer je dat wilt bereiken. Dan kunnen we een plan maken, wat jij daarvoor kunt doen om dat - **o.a. via een passieve manier; het nieuwe werken** - te bereiken.

Het oude normaal verdwijnt : Geld als doel

Hebzuchtige Alles Heersers, al het lijkt nu nog wat onwaarschijnlijk.

Maar de Hebzuchtige Alles Heersers zijn bezig aan hun laatste strohalp:

krampachtig proberen controle te houden, door onmenselijke regels en restricties, Wetenschap en gestudeerde kennis in algoritmes toe passen, leiden naar chaos .

De weg wordt vrij gemaakt, dat de mensheid weer Wijsheid toe laat.

Wijze leiders zullen opstaan en gehoord worden.

Het nieuwe werken : Geld als middel !

Betere verdeling van de overvloed die de wereld heeft.

Mensen gaan zich weer verantwoordelijk voelen;

'vegen hun eigen straatje schoon' ; zorgen voor hun omgeving

Creativiteit, initiatieven en motivatie worden ontwikkeld

\* Keuze vrijheid \* om jouw droom te leven !

Die keuze is er ook nu al !

De shift van het oude normaal naar het nieuwe werken :  
velen leven het al, maar nog niet bij iedereen bekend.  
Mond tot mond verspreid het zich over de wereld.

Doe je mee met het verspreiden van overvloed voor iedereen?  
Met de community van [www.fortunators.nl](http://www.fortunators.nl)  
(noem mij als contactpersoon: Ankie)

zetten we grote stappen naar VRIJDHEID

# Sharing = Caring

*Te mooi om voor jezelf te houden  
en het is fijner leven in een wereld waar ook  
je omgeving overvloed ervaart, dan jij alleen.*



Wil je meer weten?  
Een (zoom) presentatie bijwonen?  
Trainingen en workshops om  
kennis en overvloed te delen?

Neem contact met me op:  
Ankie van den Oord 06-53528782

Kijk ook op de website van  
[www.fortunators.nl](http://www.fortunators.nl)